

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ

Διάλεξη Φεοδόχου Ζαΐζη

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΗΡΑ

Διάλεξη που δρυγαράθηκε από τὸ Σύλλογο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ και ἔγινε στὴν αίθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ηρακλείου στὶς 24 τοῦ Ἀπριλῆ 1964.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ Α.Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ

‘Ο Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» καθηγητής κ. Ἐμμαν. Νυστεράκης, προλογίζοντας τὴν διμιλία, εἶπε τὰ παρακάτω λόγια :

Κύριες Νομάρχα, Κυρίες καὶ Κόροι,

Στὶς 7 τ’ Ἀπρίλη τοῦ χρόνου αὐτοῦ συμπληρώθηκαν 350 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ καὶ μάλιστα Ἡρακλειώτη ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ποὺ πέθανε καὶ τάφηκε στὸ Τολέδο τῆς Ἰσπανίας στὶς 7 τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 1614. Ἡ ἐπέτειος αὐτὴ ἔπειτε νὰ τιμηθεῖ ἀπὸ τὶς ἐπίσημες τοπικὲς Ἀρχές καὶ τὰ ἀνώτερα πνευματικὰ ἰδρύματα τοῦ τόπου μας μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια ποὺ τῆς ταιριάζει, γιὰ νὰ δοθεῖ ἔτσι ἡ εὐκαιρία νὰ γίνει γνωστότερο τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ ζωγράφου στὸ εὐρύτερο κοινό καὶ ἴδιαίτερα στοὺς νέοντας τοῦ τόπου. Δυστυχῶς δὲν ἔγινε τίποτα ὡς τώρα καὶ μάλιστα ἀν τὸ τοπικὸς τύπος¹ δὲν ἔκαμε μνεία τῆς ἐπετείου θὰ περνοῦσε αὐτῇ ἐντελῶς ἀπαρατήσητη.

Ἐχομε τὴ γνώμη, δτι καὶ τώρα δὲν εἶναι ἀργά νὰ τεθεῖ ὑπὸ τὴν αἰγιδα τῶν ἀρμοδίων τοπικῶν Ἀρχῶν ἔνας ἐπισημότερος ἐορτασμός, μνημόσυνο ἀντάξιο μᾶς παγκόσμιας δόξας τῆς Ἑλλάδας στὸν κόσμο τῆς Τέχνης.

Νομίζομε ἐπίσης, δτι ἡ ἀρμόδια ὑπηρεσία τῆς διευθύνσεως τῶν Ταχυδρομείων θὰ πρέπει νὰ ἐκδώσει ἀναμνηστικὸ καλλιτεχνικὸ γραμματόσημο, ἀνάλογο μὲ τὴ φήμη τοῦ Γιαρέκο².

Ωσπου νὰ γίνουν ὅμιως αὐτά, ἀν γίνουν, ὁ Σύλλογος μας «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» θεώρησε ὑποχρέωσή του νὰ δργανώσει σὰν πρώτη ἐκδήλωση τὴν ἀποφινὴ διμιλία, σχετικὴ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν τέχνη τοῦ μεγάλου Ἡρακλειώτη καὶ νὰ προβληθοῦν μερικὰ δείγματα ἀπὸ τὸ κολοσσιαῖο ἔργο του.

Ο συμπολίτης κ. Στέργιος Σπανάκης, γνωστὸς γιὰ τὶς Κρητολογικὲς του ἔρευνες καὶ εἰδικὰ στὴν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας, τότε ποὺ ἔζησε ὁ Θεοτοκόπουλος, ἀνάλαβε νὰ μᾶς μιλήσει ἀπόψε γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ σταδιοδομία τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ ζωγράφου, βασισμένος στὰ πορίσματα τῶν τελευταίων ἔρευνῶν

1) Πρβλ. ἐφημερίδα «Ἀλλαγὴ» τῆς 7 Ἀπριλίου 1964.

2) Δυστυχῶς ἡ διεύθυνση τῶν Ταχυδρομείων δὲν θέλησε νὰ τιμήσει μὲ ἔνα γραμματόσημο ἐκείνον ποὺ τιμᾶ τὴν Ἑλλάδα σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Ἄν ἡ Ἑλλάδα εἴχε σήμερα τὸν πίνακες τοῦ Θεοτοκόπουλου θὰ ἦταν πλούσια.

(ἀνακοινώσεις Μέρτζιου κλπ.), πού, δπως είναι γνωστό, ἔλυσαν θετικά καὶ δριστικά μερικά προβλήματα γύρω ἀπὸ τὸ δρομα, τὴν καταγωγήν, τὰ παιδικά καὶ γεανικά χρόνια τοῦ Θεοτοκόπουλου.

¹⁾ Ο ζωγράφος κ. Θωμᾶς Φανοράχης, γνωστός ἐπίσης γιὰ λαζε νὰ μᾶς παρουσιάσει μερικοὺς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς πίνακες γιὰ τὸν καθένα.

Ἐπαναλαμβάνω διτὶ ἡ πρωτοβουλία αὐτῇ τοῦ Συλλόγου μας «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» νὰ σκιαγραφήσει μὲ ἀδρότατες γραμμές τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γκρέκο, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ μονάχα σὰν μιὰ μικρὴ ἀπαρχὴ ἐνὸς ἐπισημότερον καὶ πανηγυρικότερον ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 350 χρόνων ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Θεοτοκόπουλου ποὺ εδχόμαστε καὶ ἐλπίζομε νὰ πραγματοποιη-

Συγκεκριμένα ἔχομε ἥδη συνεννοηθεῖ μὲ τὸ διευθυντή τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸν γνωστὸ τεχνοκρήτη καὶ συγγραφέα κ. Μαρόλη Χατζηδάκη, γιὰ μιὰ σχετικὴ διάλεξή του τὸν Σεπτέμβριο.

²⁾ Επίσης θὰ πρέπει νὰ κληθεῖ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου γλύ- πτης κ. Ἀπάροτης, πού, δπως είναι γνωστό, ἔχει φιλοτεχνίσει μιὰ προτομὴ τοῦ Γκρέκο μὲ σκοπὸ νὰ τὴν δωρίσει στὴν γενέ-

Ἀκόμη σκεπτόμαστε νὰ μετακαλέσουμε τὸν θίασο τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ Λαϊκοῦ Θεάτρου τοῦ Μάνου Κατράκη, ποὺ τὸ καλοκαί- να τὸ παίξει καὶ ἐδῶ στὴ γενέτειρα τοῦ Θεοτοκόπουλον³⁾.

¹⁾ Ἡ εὐχὴ τοῦ προέδρου τοῦ Συλλόγου «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΗ» κ. Νικοτεράκη ἔγινε πραγματικότητα. Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐ- πετείου προγραμματίστηκε νὰ γίνει τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Σεπτέμπρον τοῦ τρέχοντος ἔτους ὅκι στὰ πλαίσια μᾶς τοπικῆς ἑορ- τῆς ἀλλὰ σὲ πανελλήγια κλίμακα, μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τὴ συμπα-

Πρόκειται ἐπίσης νὰ ἴδηται στὸ Ἡράκλειο. «Σ π ο ν δ α σ τ ἡ- οι ο. Ζω γ ρ α φι κ ἡ ζ» ὅπου θὰ διδάσκουν Ἑλληνες καὶ ξένοι ζωγράφοι καὶ τὰ μαθήματά των θὰ ἐκδίδονται σὲ τρεῖς γλώσσες.

²⁾ Ως πληροφορηθήκαμε τελευταῖα ὁ Ἀπάροτης ἀσθενεῖ σοβαρὰ καὶ δὲν είναι δυνατὸν νὰ παρευρεθεῖ στὸν ἑορτασμό.

³⁾ Στὸ πρόγραμμα τῶν παραπάνω ἑορτῶν συμπεριλαμβάνε- ται καὶ ἡ παράσταση τοῦ ἔργου τῶν Μαρκάλη - Γελαντάλη «Θεο- τοκόπουλος».

*Αντά είναι τὰ σχέδιά μας γιὰ τὸ προσεχὲς μέλλον. Καὶ τώ-
ρα τὸν λόγον ἔχει δ. κ. Σπανάκης. (Χειροκοπήματα)*

^ο Ο Νομάρχης Ἡρακλείου κ. Γεώργ. Νταουντάκης, λαβών τὸν λόγον ἀκολούθως εἶπε τὰ ἐπόμενα :

Θά ἡθελα νὰ ἀναφέω δυὸ λέξεις σχετικὰ μὲ τὸ θέμα : 'Αφ' ἵς στιγμῆς ἐπάτησα εἰς τὸν Νομὸν πρώτον μου μέλημα μεταξὺ τῶν πρώτων μου μελημάτων ἦτο καὶ τὸ θέμα τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ τεραστίου αὐτοῦ κεφαλαίου, τοῦ Ἐλ Γκρέκο, ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ τόπου. Καὶ ἐνεργοῦντες ἀθορύβως συνεκεντρώσαμεν τὰ ὑλικὰ ἔκεινα καὶ ἐδημιουργήσαμεν τὴν ἀναγκαῖαν ἀτμόσφαιραν, ώστε, καίτοι δὲν θὰ ἐπερρεε πὰ τὸ πῶ, ενδιαισκόμεθα εἰς τὸ εὐδάκιστον σημεῖον ὃπως ἡ περιοχὴ δόλκηληρος, τὸ κύκλωμα μέχρι τὸ Φόδελε, ἀξιοποιηθῇ καὶ γίνη φάρος τονυστικὸς πρώτης γραμμῆς. (Χειροκροτήματα)

Κύριε Νομάρχα, Κυρίες και Κύριοι,

‘Ο 16ος αιώνας υπήρξε γιὰ τὴν Κρήτη, μὰ καὶ γιὰ δλόκλη-
ρο τὸν Ἑλληνισμὸν, ἔνας μεγάλος σταθμὸς στὰ γράμματα καὶ
στὶς τέχνες, ἔνας νεότερος χρυσὸς αἰώνας, ὃν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ,
τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος. “Υστερα ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐ-
παναστάσεις τῶν κατοίκων τῆς Κρήτης, ποὺ δλες πνίγηκαν στὸ
αἷμα, ὁ κατακτητὴς εἶχε ἐδρεώσει πὶα καλὰ τὴν κυριαρχία του
στὸ νησὶ καὶ ἡ γονιμοποιὸς Εἰρήνη ἀρχισε νὰ ἀποδίδει τοὺς
πλούσιους καρπούς της. Ἡ Βενετία, ἀπαλλαγμένη πὶα ἀπὸ τὶς
ἐνιωχλήσεις τῶν ἐπαναστάσεων, εἶχε λασκάρει τὰ δεσμά, καὶ
θέλοντας νὰ προσεταιριστεῖ τοὺς Κρητικοὺς ἐναντίον τοῦ νέου
δυνάστη, ποὺ εἶχε κατακτήσει δλόκληρη σχεδὸν τὴν Βαλκανικὴ
Χερσόνησο καὶ ἀπειλοῦσε τὴν κυριαρχία της στὴν ἀνατολικὴ
Μεσόγειο, τοὺς μεταχειρίζονταν μὲ κάποια ἐλευθερία.

“Υστερα ἀπὸ τὸσες ἐπαναστάσεις ἡ εἰρηνικὴ ἐκείνη θαλπω-
ρή, ἀπαραιτητὴ γιὰ νὰ ἀνθίσει κάποια πνευματικὴ ζωὴ σ’ ἔναν
τόπο, ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ τριβὴ τῶν Κρητικῶν μὲ τὴ δυτικὴ
Ἀναγέννηση, ποὺ ἀνθοῦσε τότε στὴν Ἰταλία, οἱ σπουδὲς ποὺ
ἔκαναν πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς στὰ Ἰταλικὰ πανεπιστήμια καὶ κυ-
ρίως στὸ διάσημο τότε πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας, λίγα χιλιό-
μετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Βενετία, ἔκαμαν νὰ ξεπουλιάσει καὶ πάλι,
ἔδω στὴν Κρητικὴ Γῆ, τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ νὰ ἀρχίσει
μιὰ σπουδαία πνευματικὴ ζωὴ, πού, ἀν δὲν ἐρχόταν καὶ ἔδω
τὸν ἐπόμενο αἰώνα ἡ ἀπατικὴ βαρβαρίτητα νὰ σβήσει τὴν
πνευματικὴ ἐκείνη ἀναλαμπὴ καὶ νὰ φύξει σὲ βαθειὰ σκοτάδια
τὸ πότο, ἡ ἐξέλιξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικὰ καὶ εἰδικὰ τῆς
Κρήτης θὰ ἤταν ἀσφαλῶς πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ δ, τι ὑπῆρξε.

Τὴν πρόοδο ἐκείνη ἀναπτύσσεται γοργὰ ἡ Κρητικὴ Λογοτε-
χνία καὶ δημιουργεῖ λαμπρὰ ἔργα, ὥσπου νὰ φτάσει τὸν ἐπόμε-
νο 17. αἰώνα στὸ ἀριστονόργημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας, τὸ
γνωστὸ ἔπος τοῦ Ἐρωτόκριτου, τὸ σημαντικότερο μνημεῖο τῆς
Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας, ποὺ δίκαια ὁ Κοραῆς ἀποκάλεσε
“Ομηρο τῆς νεότερης Ἑλλάδας.

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνη τῆς ἀναδημιουργίας, πραγματικὰ ἀπὸ τὶ στάκτη του, τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, γεννήθηκε στὴν Κρήτη καὶ μιὰ μεγάλη καλλιτεχνικὴ διάνοια, ποὺ ἐδόξασε τὸ νησί μας ὑστερα ἀπὸ αἰῶνες, διατηρούμενος Θεοτοκόπουλος.

Τὸ μεγάλο ἐκεῖνο καλλιτεχνικὸ πνεῦμα δὲν φύτεψε ἔτσι μονάχο του σὲ ἔρη καὶ ἄγονη γῆ. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα ἀνθοῦσε στὴν Κρήτη ἡ ζωγραφική, ἦ, γιὰ νὰ τὴν λαρακτηρίσομε πιὸ σωστά, ἡ ἀγιογραφία, γιατὶ τὸ θρησκευτικὸ αἰσθημα τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ βρισκόταν τότε σὲ μεγάλη ἀκμή. Ἐκείνη ἡ θρησκογράφους, γιὰ νὰ ἀντεπεξέρχονται στὴ μεγάλη ζήτηση τῆς ἐργασίας των, τῶν εἰκόνων, δχι μόνο μέσα στὴν Κρήτη μὰ καὶ σ’ δλο τὸν ὑπόδουλο χριστιανικὸ Ἑλληνισμὸ τῆς ἀλλοτε Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ ζοῦσε τότε κάτω ἀπὸ τὴν χανιζάρα τοῦ Τούρκου. Δὲν ἦταν λίγοι οἱ Κρητικοὶ ζωγράφοι, ποὺ ἐργάστηκαν ἔξω ἀπὸ τὴν Κρήτη, στὶς τουρκοκρατούμενες χῶρες. Σὲ χροὶ τὸ 1578, ἀναφέρονται στὰ Ἀρχεῖα ἐνδε μόνο συμβολαιοφοι μικρῷ περίοδο τοῦ αἰώνα ἐκείνου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1538 μεγάφου τοῦ Χάντακα, τοῦ Μιχαήλ Μαρᾶ, πάνω ἀπὸ 40 ζωγράτινος Μέρτζιος στὸ Πρῶτο Κρητολογικὸ Συνέδριο. Ἀφοῦ, λοισους ποὺ ὑπῆρχαν τότε στὸ Χάντακα —διὰ τοὺς Μέρτζιος στὴν πόλυτιμη ἀνακοίνωσή του ἀναφέρει τὰ δύοματα 122 συμβολαιογράφων σὺν 26 νοταρίων τῆς Μεγάλης Καντζηλαρίας, στὴν Ἱδια περίοδο 1538 - 1578— ἀναφέρονται τόσοι ζωγράφοι εῦροιο εἶναι νὰ φαντασθοῦμε πόσοι θὰ ἦταν συνολικὰ τότε στὸ Χάντακα ἐκεῖνοι ποὺ ἀσχολούνταν μὲ τὴν ἀγιογραφία, πού, δπως φαίνεται, γιὰ νὰ τραβᾶ τόσον κόσμο κοντά της, ἀσφαλῶς θὰ ἦταν ἐπικερδής. Ἡ εἰκονογράφηση γινόταν εἴτε ἀπ’ εὐθείας στοὺς τοίχους τῶν ἐκκλησιῶν εἴτε πάνω σὲ ξύλινες σανίδες, ποὺ μποροῦσαν νὰ μεταφερθοῦν. Πάνω ἀπὸ 1000 ἐκκλησάκια, σπαρμένα σ’ δλη τὴν Κρήτη, διασώζουν ἀκμή καὶ σήμερα, ὑχογραφημένα ἔργα τῶν ζωγράφων ἐκείνων, ποὺ εἶχαν δημιουργῆσει, δπως λένε οἱ εἰδικοὶ τεχνοκριτικοί, δική τους σχολὴ ζω-

γραφικής, τὴ λεγόμενη Κορητικὴ Σχολή. Μὰ κι ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἵδιου τοῦ 16. αἰώνα ἔπαψε στὴν Κορήτη ἡ συνήθεια νὰ ἴστοροῦν μὲ παραστάσεις ἀγίων τὸν τούς τούχους τῶν ἐκκλησιῶν —οἱ τελευταῖες τοιχογραφίες ποὺ ἔγιναν στὴν Κορήτη ἔγιναν στὴν ἐκκλησία τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς στὴ Ζίρο Σητείας τὸ 1523— ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται περισσότερο ἡ ἀγιογραφία σὲ φορητὲς εἰκόνες, πάνω σὲ σανίδες κυρίως ἀπὸ ξύλο κυπαρίσσου. Καὶ τέτιες κινητὲς εἰκόνες πάνω σὲ ξύλο ὑπάρχουν πολλὲς ἔξασιας τέχνης —σὰν ἔκεινες τοῦ ἄλλου μεγάλου Κορητικοῦ ζωγράφου Δαμασκηνοῦ, ποὺ θαυμάζουμε σήμερα στὸν Ἀγ. Μηνᾶ— καὶ βρίσκονται σὲ πολλὲς ἐκκλησίες τῆς Κορήτης ἢ σὲ χέρια ἰδιωτῶν ἢ καὶ στὸ ἔξωτερικό. Ἐνας παπᾶς Κορητικός, ὁ παπᾶ Γρηγόριος Μαρᾶς, στὴ διαθήκη του τὸ 1704, ποὺ τὴ δημοσίεψε ἐπίσης δὲ Μέρτζιος στὰ «Κορητικὰ Χρονικά», ἀναφέρει, ὅτι δωρίζει σὲ διάφορους πυγγενεῖς καὶ γνωστούς του περὶ τὶς 80 εἰκόνες διαφόρων ἀγίων. Αὐτὸς σημαίνει, ὅτι τὸ σπίτι του ἦταν ὀλόκληρη πινακοθήκη! Δὲν ὑπῆρχε τότε σπίτι Χριστιανοῦ, ποὺ νὰ μὴν ἔχει τὸ εἰκονοστάσι του μὲ πολλὲς καὶ διάφορες εἰκόνες.

Ἡ ζωγραφικὴ συνεπῶς ἦταν τότε μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ κερδοφόρες τέχνες καὶ γι' αὐτὸς τραβοῦσε κοντά της πολλοὺς νέους. Εὔχολο εἶναι νὰ φαντασθοῦμε, ὅτι στὸν μικρὸ τότε Χάντακα δὲν ὑπῆρχε δρόμος ποὺ νὰ μὴν συναντᾶ κανεὶς ἐργαστήρια ζωγράφων, ποὺ πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ὑπὸ ἦταν γεμάτα νέους μαθητευόμενους, δπως δὲν ὑπῆρχε δρόμος ποὺ νὰ μὴν ἔχει μιὰ καὶ δυὸ καὶ περισσότερες ἐκκλησίες. Στὸν κατάλογο τῶν ζωγράφων τοῦ Χάντακα, ποὺ δημοσίεψε δὲ Μέρτζιος πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σαράντα ἀναφερόμενους ἦταν μαΐστροι, δηλιδὴ μαστόροι, δασκάλοι, ποὺ δίδασκαν τὴ ζωγραφική.

Ἐνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἔκεινους μαΐστροζωγράφους τοῦ βενετσάνικου Χάντακα ἦταν καὶ δ Μαΐστρο Μένεγος Θεοτοκόπουλος, σγουράφος. δπως δὲ ίδιος ὑπογράφει σὲ συμβόλαιο τοῦ 1566.

Μὰ ἀπὸ ποὺ ἦταν ἔκεινος δ Μαΐστρο μένεγος, ποὺ ταράσσομε τὸν αἰώνιο ὑπνο του ἀπόψε, ὕστερα ἀπὸ 350 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ πέθανε;

Μανούσος είχε σχηματίσει δική του οίκογένεια. Τὸ πιθανότερο δώμας είναι, διτὶ δὲν είχε δική του οίκογένεια, ἀφοῦ τὰ τελευταῖα του χρόνια ἔζησε μαζὶ μὲ τὸ Δομήνικο στὸ Τολέντο καὶ ἐκεὶ ἀπέθανε. Συνεπῶς ἀπὸ τὴ φίλα αὐτῇ τῆς οίκογένειας Θεοτοκόπουλων δὲν ἔμεινε ἀπόγονος ἐδῶ στὴν Κρήτη.

Δὲν εἶναι γνωστό, καὶ ἵσως δὲν πρόκειται νὰ γίνει ποτὲ γνωστό, ἂν δὲ Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε στὸ Φόδελε, στὴ Βιάννο, στὸ μετόχι τοῦ Μαρίνου ἢ στὸ Χάντακα, ὅπως ὑποθέτει δὲ Μέρτζιος. Μὰ φυσικὰ δὲν μποροῦμε καὶ νὰ τὸ ἀποκλείσομε γιατὶ πραγματικὰ δὲν ἀποκλείεται καθόλου νὰ γεννήθηκε σὲ κάποιο ἄπ' αὐτὰ τὰ χωριὰ ἢ καὶ σὲ κανένα ἄλλο, κι ὅταν μεγάλωσε νὰ ἥλθε ἐδῶ στὸ Χάντακα γιὰ νὰ ζητήσει τύχη, μαθαίνοντας μὰ τέχνη ἢ γράμματα, ὅπως κάνονταν καὶ σήμερα πολλὰ παιδιὰ ἀπὸ τὰ χωριὰ, κι ὅπως συμβαίνει σὲ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς. Στὸ τέλος - τέλος δὲν ἐνδιαφέρει καὶ τόσο δὲ ἀκριβῆς τόπος τῆς γέννησής του. Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ ἀναμφισβήτητο πὰ γεγονός, διτὶ δὲ Θεοτοκόπουλος ἔζησε τὰ νεανικά του χρόνια σὰν μαθητὴς καὶ σὰν ζωγράφος ξετελεμένος πιά, καὶ μάλιστα μαίστρος, ἐδῶ στὸ Χάντακα. Ἐδῶ στὸ Χάντακα, ποὺ ἡταν τὴν περίοδο ἔκείνη τὸ σπουδαιότερο ἄν δχι τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ διλόκληρου, ἔκαμε τὰ πρῶτα του βήματα στὴ βυζαντινὴ τέχνη κι ἔμαθε τὰ μυστικά της, ποὺ δὲν τὰ ἔχασε ποτὲ πιὰ σ' ὅλη του τὴ θυελλώδικη ἄνοδο στὸν κολοφώνα τῆς τέχνης.

Ἡ δήλωση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοτοκόπουλου σὲ μιὰ δίκη στὸ Τολέντο, διποὺ παραστάθηκε σὰν διερμηνέας ἐνὸς πατριώτη του, διτὶ κατάγεται ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Χάντακα, natural de la ciudad de Candia ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφο, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἀπόλυτη καὶ ἀναμφισβήτητη ἀκριβολογία. Κι ἀν γεννήθηκε στὸ Φόδελε ἢ στὴ Βιάννο, ἢ ἄλλοο δὲν μποροῦσε νὰ ἀναφέρει αὐτὰ τὰ ἀγνωστα στὴν Ἰσπανία μικρὰ χωριά, ἀλλὰ τὴν πρωτεύουσα τοῦ τάπου, τὴν Κάντια, ποὺ μὲ τὸ ὅνομα αὐτὸ διταν γνωστὴ σ' ὅλους καὶ ἡ πόλη καὶ διλόκληρο τὸ νησί.

Ποιοὶ ἡταν οἱ δάσκαλοί του, ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὰ πρῶτα μαθήματα στὸ σχέδιο καὶ στὸ χρῶμα; Τρεῖς ἡταν τότε στὸ

Χάντακα, ἀπ' ὅσους ἀναφέρει στὸν κατάλογό του ὁ Μέρτζιος, οἱ πιὸ σπουδαῖοι μαϊστροσγονδάφοι ποὺ εἶχαν ἐργαστήρια-σχολεῖα ζωγραφικῆς καὶ ἐδίδασκαν τοὺς νέους ζωγράφους. Ὁ ΜαϊστροΤζουἀν ἦται Τζανῆς Εὐρυπιώτης, δι ΜαϊστροΓιάννης Στραβισχιάδης καὶ ὁ κύρῳ Ἀνδρέας Κασωμάτης. Σ' ἔνα ἀπ' αὐτοὺς θὰ ἐμαθήτευσε καὶ ὁ Μένεγος, πιθανότατα βοηθούμενος οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο ἀδελφό του Μανοῦντο - Μανουὴλ, ποὺ ἦταν πακτωτῆς φόρων τοῦ βενετσάνικου Λημδσιου στὸ Χάντακα καὶ εἶχε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς συναλλαγές του, οἰκονομικὴ ἄνεση.

Μὰ ὁ Θεοτοκόπουλος δὲν ἦταν μόνο καλλιτεχνικὸ δαιμόνιο. Ἡταν καὶ πνευματικὸς ἀνθρωπος, διαποτισμένος μὲ τὴν ἑλληνικὴν παιδεία, τὴν δποία πῆρε ἐπίσης στὸν Χάντακα, πιθανότατα στὴ Σχολὴ τῆς Ἀγ. Αἰκατερίνης, ποὺ ἴδρυθηκε τὰ μέσα τοῦ 16. αἰώνα, δηλαδὴ ἀκριβῶς τὴν περίοδο τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ Θεοτοκόπουλου. Σπουδαῖοι διδάσκαλοι τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων τὰ χρόνια ἐκεῖνα, ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἀρχεῖα τοῦ συμβολαιογράφου Μαρᾶ ἦταν ὁ Θεοδόσιος Κορίνθιος, ὁ Φραντζέσκος Κυριακόπουλος καὶ ὁ Μανόλης Στριάνος. Ἔνας ἀπ' αὐτοὺς θὰ ἐμάθε τὰ ἐγκύρωλια μαθήματα στὸ Θεοτοκόπουλο στὸ Χάντακα.

Πότε ἀκριβῶς γεννήθηκε ὁ Μένεγος Θεοτοκόπουλος δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἔξακριβωμένο. Μὰ σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα τῶν μέχρι σήμερα ἔρευνῶν γεννήθηκε τὸ 1541. Αὐτὸ δ βγαίνει συμπερασματικὰ ἀπὸ τὴ δήλωση τοῦ Θεοτοκόπουλου κατὰ τὴ δίκη τῆς Ἰλέσκας γιὰ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα τῆς ἀμοιβῆς του στὶς 4 τοῦ Νοέμβρη 1606, ὅτι ἦταν τότε 65 ἔτῶν. Συνεπῶς, ἀν εἴναι ἀκριβῆς ἡ δήλωση τῆς ἡλικίας του, γεννήθηκε τὸ 1541.

Ο Θεοτοκόπουλος ἔζησε σιδὸ Χάντακα μέχρι τὸ τέλος τοῦ 1566. Τὸ δτι βρισκόταν στὸ Χάντακα τὸ ἔτος αὐτὸ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὸ συμβολαιογραφικὸ ἔγγραφο τοῦ συμβολαιογράφου Μαρᾶ στὸ δποίο ὑπογράφει ὡς μάρτυρας στὶς 6 Ἰουνίου 1566. Τὸ ἴδιο ἔτος 1566, καὶ πιθανὸν μὲ τὸ καράβι τοῦ Ἰωάννη Ἀνδρίτζη, ὅπως πιστεύει ὁ Μέρτζιος, ὁ Θεοτοκόπουλος ἔφυγε γιὰ τὴ Βενετία, σὲ ἡλικία 25 χρόνων. Ως τότε, καὶ μάλιστα τὰ

τελευταία χρόνια, ποὺ είχε ἀποκτήσει, παρὰ τὴ νεαρὴ ἡλικία του, καὶ τὸν τίτλο τοῦ μαΐστρο, ἐργαζόταν ως ζωγράφος. Συνεπῶς θὰ ἐφιλοτέχνησε δίχως ἄλλο ἀρκετὲς εἰκόνες, γιὰ τὶς διάφορες ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἰδιῶτες. Δυστυχῶς ἀπὸ τὶς εἰκόνες ἔκεινες δὲν εἶναι μέχρι σήμερα καμιὰ γνωστὴ χρονολογημένη μὲ βεβαιότητα, γιὰ νὰ δοῦμε τὰ πρωτόλεια τοῦ Θεοτοκόπουλου στὴν Ἰδιαίτερη πατρίδα του, ποὺ θὰ είχε πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ μελέτη τῆς τέχνης του. Ο πίνακας «ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων», ποὺ βρίσκεται στὸ Μουσεῖο Μπενάκη, ὑποθέτουν πώς εἶναι ζωγραφισμένος γύρω στὰ 1560 - 61. Στὴν περίοδο ποὺ βρίσκοταν στὴν Κρήτη ἀκόμη, δηλαδὴ μέχρι τὸ 1566 τουλάχιστο, ἀποδίδουν καὶ μερικὰ ἄλλα ἔργα του: Τὴν «Ἀποψὴ τοῦ Ὀρους Σινᾶ» χρονολογοῦν στὰ 1563-65, τὴν «Pietà» στὰ 1565 - 66, τὸν «Ἄγιο Φραγκίσκο» στὰ 1565 - 66. Τὸ «ὅ Χριστὸς διώχνει τοὺς ἐμπόρους ἀπὸ τὸ ναὸν» χρονολογοῦν στὰ 1565. Τώρα ποὺ διαπιστώθηκε, διτὶ τὰ χρόνια ἔκεινα ὁ Θεοτοκόπουλος βρισκόταν ἀκόμη στὴν Κρήτη, θὰ ἀναθεωρήσουν τὶς χρονολογίες τῶν ἔργων αὐτῶν, ποὺ οἱ πελάτες μερικῶν ἀπ' αὐτῶν — Ἀγ. Φραγκίσκος, Pietà — μᾶλλον θὰ ἥταν καθολικοὶ τῆς Ἰταλίας.

Ἡ Βενετία τὴν ἐποχὴ ἔκεινη ἥταν τὸ πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ κέντρο, πού, δπως σήμερα ἡ Ἀθήνα, τραβοῦσε τοὺς Κρητικούς, ποὺ ἥθελαν νὰ ἀκολουθήσουν ἀνώτερες σπουδὲς στὸ λαμπρὸ πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβα ἢ νὰ ξητήσουν καλύτερη τίχη. Πολυάριθμοι ἥταν οἱ Κρητικοὶ λόγιοι καὶ ἐπιστήμονες ποὺ ἐκπαιδεύοταν στὶς ἀνώτερες σχολὲς τῆς Ἰταλίας καὶ πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς ἐδίδαξαν εἰδόκιμα σὰν καθηγητὲς στὶς Ἰδιες ἔκεινες σχολὲς τὸ 16. καὶ 17. αἰώνα, ποὺ οἱ Κρητικοὶ πρωτοστάτησαν τὴν περίοδο ἔκεινη στὴν Ἑλληνικὴ πνευματικὴ Ἀναγέννηση. Στὶς αἰθουσες τοῦ πανεπιστημίου τῆς Πάντοβα σώζονται σήμερα 200 στέμματα - θυρεοὶ τῶν Κρητικῶν σπουδαστῶν καὶ δασκάλων, ποὺ πέρασαν ἀπ' ἔκει ἀπὸ τὸ 1542 μέχρι τὸ 1688, δύοτε ἀπαγορεύτηκε ἡ συνήθεια νὰ κρεμοῦν στοὺς τοίχους τοῦ πανεπιστημίου τοὺς θυρεούς των οἱ σπουδαστές¹⁾.

¹⁾ B.L. G. Gerola, Gli stemmi cretesi dell' Università di Padova,

Στή Βενετία υπήρχε πολυάριθμη παροικία Κρητικῶν, που ἀπασχολούνταν σὲ διάφορα ἐπαγγέλματα, κυρίως σχετικὰ μὲ τὴν πνευματικὴν ἔργασία. Κι ἐκεὶ υπῆρχαν, δπως καὶ στὴν Κρήτη, πολλοὶ κωδικογράφοι, ποὺ ἀσχολούνταν μὲ τὴν ἀντιγραφὴν ἐπιστημονικῶν ἔργων καὶ ἄλλων βιβλίων, ποίν νὰ γενικευθεῖ ἡ τυπογραφία. Τυπογραφεῖα σὰν τοῦ Νικολάου Βλαστοῦ καὶ τοῦ Ζαχαρία Καλέργη, δπου γινόταν οἱ περίφημες ἐκδόσεις τῶν ἔργων τῶν Κρητικῶν λογίων καὶ τῶν κλασικῶν Ἑλληνικῶν συγγραμμάτων καὶ ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ἀπασχολοῦσαν τεχνίτες καὶ ἔργατες κρητικούς.

Τὸ ορεῦμα ἐκεῖνο παρέσυρε καὶ τὸ Μένεγο Θεοτοκόπουλο πρὸς τὴν Βενετία. Πνεῦμα ἀνήσυχο καὶ ἀνικανοποίητο, ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν τεχνικῶν ἴκανοτήτων του, στὸ ἀνθροὶ τῆς ἥλικιας του, μορφωμένος καὶ τέλειος ζωγράφος καὶ μάλιστα μαίστρος, δὲν τὸν χωροῖσε πιὰ δὲ Χάνιακας.

Ο Θεοτοκόπουλος δὲν ἦταν δὲ πρώτος Κρητικὸς ζωγράφος, ποὺ πήγαινε νὰ ἔργαστει στὴ Βενετία. Πρὸιν ἀπ' αὐτὸν εἶχαν πάει κι ἄλλοι. Τὴν πρώτη πεντηκονταετία τοῦ 16. αἰώνα ἔνας ἀριθμὸς καλλιτεχνῶν, ποὺ οἱ περισσότεροι κατάγονται ἀπὸ τὴν Κρήτη, σημειώνονται στὰ βενετικὰ Ἀρχεῖα, καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὑπογράφουν κι ἐκεῖνοι τὰ ἔργα τους Ἑλληνικὰ καὶ δὲν ξεχνοῦν κι αὐτοὶ νὰ συνοδεύουν τὸ δονομά τους μὲ τὴν περήφανη ἔνδειξη: Κρήτης ἢ Ντέ Κάντια! Ο Μιχαὴλ Δαμασκηνός, δ Γεώργιος Κλώντζας, δ Ἐμμανουὴλ Λαμπάρδος, δ Ἐμμανουὴλ Τζάνες, δ Βενέδικτος Ἐμπόριος καὶ λοιποὶ πῆγαν στὴ Βενετία ὕδραιοι πιὰ ζωγράφοι καὶ ἔργαστηκαν. Στὸ ναὸν τοῦ Ἀγίου Γεωργίου τῶν Γρεκῶν, ποὺ ἰδούθηκε ἀπὸ τὴν δρόδοξην Ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Βενετίας τὰ τέλη τοῦ 15. αἰώνα, ὑπάρχουν ἀκόμη σήμερα πολλὲς εἰκόνες, ἔργα Κρητικῶν ζωγράφων, τοῦ Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, τοῦ Βενέδικτου Ἐμπόριου, τοῦ Γεωργίου Κλώντζα, τοῦ Ἐμμαν. Λαμπάρδου, τοῦ Βίκτωρα, τοῦ Θεοδώρου Πουλάκη, τοῦ Ἐμμαν. Τζάνε κλπ. κλπ.

Στὴ Βενετία δὲ Θεοτοκόπουλος ἔργαστηκε, δπως λένε, στὸ ἔργαστήριο τοῦ γέροντα πιὰ μεγάλου βενετοῦ ζωγράφου Tiziano Vecellio, τοῦ ἀπαράμιλλου κολορίστα. Η τεχνοτροπία τοῦ

estratto dal Reale Istituto Veneto di scienze ecc. 1928-29, p. 239-278.

Tiziano είχε πολὺ μεγάλη ἐπίδραση στὸ Θεοτοκόπουλο. Οἱ εἰκόνες ποὺ ζωγράφιζε ἔπειτα είχαν τύση δμοιότητα μὲ τὰ πασίγνωστα πιὰ ἔργα τοῦ μεγάλου δασκάλου του, ποὺ τὰ θεωροῦσαν σὰν ἔργα, βγαλμένα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Τισιανοῦ. Αὐτό, φαίνεται, πείραζε τὸν περήφανο χαρακτήρα τοῦ Θεοτοκόπουλου καὶ ἄλλαξε ἐπίτηδες τὸν τρόπο τῆς ἔργασίας του, κυρίως στὸ χρῶμα γιὰ νὰ μὴ μοιάζουν μὲ τὰ ἔργα τοῦ δασκάλου. Λέγεται δι τὴν ἔργαστηκε καὶ μὲ τὸν ἄλλο βενετσάνο ζωγράφο Tintoretto.

Στὴ Βενετία ἔμεινε ὁ Θεοτοκόπουλος τέσσερα χρόνια. Ἀπὸ τὸ 1566 μέχρι τὸ 1570. Τὸ χρόνο αὐτό, τὸ 1570, πῆγε στὴ Ρώμη, δπως διαπιστώνεται ἀπὸ ἔνα γράμμα τοῦ Κροάτη μικρογράφου Giulio Clovio πρὸς τὸν προστάτη του καρδινάλιο Alessandro Farnese. «Ο Clovio ἔγραψε στὸν καρδινάλιο στὶς 16 τοῦ Νοέμβρη 1570 : «Ἐφτασε στὴ Ρώμη ἔνας νέος Κρητικός, μαθητὴς τοῦ Tiziano πού, κατὰ τὴν κρίση μου, εἶναι ἀπὸ τοὺς σπάνιους στὴν ζωγραφική. Κοντὰ στ' ἄλλα ἔχαμε καὶ μιὰ αὐτοψία πογραφία του, ποὺ δλους ἐδῶ τοὺς ζωγράφους τοὺς κάνει νὰ σαστίζουν. Θὰ πεθυμοῦσα νὰ τὸν θέσω κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἐκλαμπρότατης καὶ σεβασμιώτατης Ἀγιότητάς σας, δχι γιὰ ἄλλη ἀνάγκη στὴν ζωή του, παρὰ γιὰ ἔνα δωμάτιο στὸ Παλάτσο Φαρνέζε, γιὰ λίγον καιρό, ὥσπου νὰ καταφέρει νὰ βολευτεῖ καλύτερα. Γι αὐτὸ παρακαλῶ καὶ ἵκετεύω τὴν Ἀγιότητά Σας νὰ εὐαρεστηθεῖ νὰ γράψει στὸν κόντρε Λιυδοβίκο νὰ τοῦ παραχωρήσει στὸ παλάτι κανένα ἀπὸ τὰ ἐπάνω δωμάτια» — τὸ Palazzo Farnese εἶναι ἔνα λαμπρὸ οἰκοδόμημα τῆς Ρώμης στὴ via Giulia, — ποὺ στεγάζει σήμερα τὴ Γαλλικὴ πρεσβεία. Φαίνεται δι τὴν ἄρα παρακλησην τοῦ Κλόβιο ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν καρδινάλιο Φαρνέζε καὶ δ ὁ Θεοτοκόπουλος βρήκε στέγη στὸ Palazzo Farnese. Ἐκεῖ γνώρισε πολλοὺς ἔξεχοντας ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, προοδευτικοὺς τῆς ἐποχῆς τους οὐμανιστές, ἀνθρωπιστές, γεγονός ποὺ εἶχε ἐπίδραση στὴ μόρφωσή του καὶ στὸ χαρακτήρα του. Ἐκεῖ γνωρίστηκε καὶ μὲ τὸν Ντόν Λουΐς Ντὲ Καστίλια, ποὺ τὸν σύστησε ἀργότερα σὰν σπουδαῖο ζωγράφο στὸν ἀδελφό του Ντόν Νιέγκο, πρεσβύτερο στὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Τολέντο.

Σ' ένα άλλο γράμμα του ἀχρονολόγητο, ἀλλ' ὀσφαλῶς γραμμένο ύστερα ἀπὸ τῆς 16 τοῦ Νοέμβρη 1570 διέτε ξεγραψε τὸ πρῶτο, ὁ Κλόβιο ὀνομάζει γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Θεοτοκόπουλο Γκρέκο. «Χτές πήγα στοῦ Γκρέκο νὰ τὸν πάρω νὰ κάμομε ένα γύρο στὴν πόλη». Τὴν δνομασία αὐτή, ποὺ εἶχε ἐπικρατήσει καὶ εἶχε ἐπισκιάσει τὸ πραγματικό του δνομα τὴν ἀπόκτησε, φαίνεται, ἀρχικὰ στὴ Βενετία. Ἔκει, στὸ ἀτελιὲ τοῦ Τιτσιάνο ἡ τοῦ Τιντορέτο, δπου οἱ ἄλλοι Ἰταλοὶ συνάδελφοι του ζωγράφοι τὸν δνόμαζαν Ντομένικο il Greco —δ “Ἐλληνας Δομήνικος,— γιὰ νὰ τὸν διακρίνουν ἀπὸ κάποιο ἄλλο Ἰταλὸ Ντομένικο. Μὲ τὸ ἵταλικὸ αὐτὸ δνομα Greco πῆγε ἀργότερα στὴν Ἰσπανία, δπου τὸ διατήρησαν οἱ Ἰσπανοὶ καὶ δὲν τὸ ἔκαπαν Griego δπως εἶναι στὰ ἴσπανικὰ τὸ Greco, τοῦ πρόσθεσαν δμως τὸ ἴσπανικὸ ἀρχόντιο el καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἴσπανο-ἴταλικὴ προσωνυμία el Greco. Τόσο εἶχε ἐπικρατήσει τὸ παρωνύμιο Greco στὴν Ἰσπανία, ποὺ κι αὐτὸς ὁ ἵδιος ἔχει ὑπογράψει σ' ένα ξεγραφο Dominico Teotocopuli Griego. Καὶ δγνιός του, συντάσσοντας τὴ διαθήκη τοῦ πατέρα του γράφει: «Ἐγώ, Γιώργης Μανουὴλ Τεοτοκόπουλι δημότης τῆς πόλης τούτης τοῦ Τολέντο, ἐξ δνόματος Δομήνικου Greco τοῦ πατέρα μου...¹».

Ο Θεοτοκόπουλος, γνωστὸς πιὰ στὴν Ἰταλία μὲ τὸ δνομα Greco φαίνεται νὰ ἐργάστηκε στὴ Ρώμη κάμποσα χρόνια. Ἐργα του στὴ Ρώμη ἀναφέρονται: Ἡ προσωπογραφία τοῦ φίλου του Κλόβιο, Τὸ δρός Σινᾶ, Ἡ Γυναίκα μὲ τὴν ἐρμίνα, Τὸ Παιδὶ ποὺ φυσᾶ τὸ κάρβουνο καὶ ἡ Θεφαπέία τοῦ Τυφλοῦ.

Μά, δπως ἀναφέρεται σ' ένα χειρόγραφο τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Βατικανοῦ ἀπὸ τὸ γιατρὸ τοῦ πάπα Οὐρβανοῦ τοῦ 8. σὲ μιὰ «Συλλογὴ ἀπὸ βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ μερικοὺς ζωγράφους», δ Γκρέκο εἶπε, δι τι «μποροῦσε νὰ ξυναζωγραφίσει μὲ τιμὴ καὶ

¹⁾ Τὸ ἐπώνυμο Greco δὲν ἦταν, φαίνεται, σπάνιο τὰ χρόνια ἐκεῖνα ὥκομα καὶ στὴν Κρήτη. Μεταξὺ τῶν debbitori di livelli della Serrissima Signoria τοῦ Χάντακα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀναφέρει ὁ Καστροφύλακας τὰ δνόματα τῆς Catterin Greco, καὶ τοῦ Zuan Greco (βλ. *Castrofilaca*, Libro ecc. K 39 καὶ K 42).

μὲ σεμνότητα καὶ ὅχι κατώτερες στὴ ζωγραφικὴ ἐκτέλεση¹⁾ με
οικὲς φιγοῦρες τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ποὺ εἶχε ζωγραφίσει
ὁ Μιχαὴλ Ἀγγελος στὴν Καπέλα Σιξτίνα καὶ τὶς εἶχαν σκε-
πάσει, γιατὶ φάνηκαν στὸν πάπα ἀσεμνεῖς.

«Ἄντι δὲ ταν πρόκληση γὰρ ὅλους τὸν ζωγράφους» ἀναφέρει
τὸ χειρόγραφο, «καὶ γὰρ ὅσους ἀγαποῦν τὴν τέχνην, ποὺ ἀναγ-
κάστηκε νὰ φύγει γὰρ τὴν Ἰσπανία. Μὲ δλα αὐτὸν στὴν ἀκμὴν
τῆς ἡλικίας του εἶχε τὴν θέση του μέσα στὸν καλύτερους ζω-
γράφους τοῦ αἰώνα του».

Πραγματικὰ δὲ Θεοτοκόπουλος δὲν ἀσχολήθηκε ποτὲ μὲ τὴ
ζωγραφικὴ γυμνῶν, ὅπως οἱ δάσκαλοι του Τιτσιάνο καὶ Τιντο-
ρέτο, διατηρώντας πάντοτε τὴ σεμνότητα τῆς βυζαντινῆς ἀγιο-
γραφίας.

Δὲν φαίνεται δῆμος πιθανὸν νὰ ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρώμη δ Γκρέ-
κο μόνο γιὰ τὴν παραπάνω ἀφορμή. Τὸ πιὸ πιθανὸν εἶναι δτι,
ὅτερα ἀπὸ τὴν σύσταση τὸν Νιδὸν Λουὶς Ντὲ Καστίλια, ποὺ
γνώρισε στὸ παλάτσο Φαρνέζε στὴ Ρώμη, πρὸς τὸν ἀδελφό του
Νιδὸν Νιέγκο, πρεσβύτερο στὸ μητροπολιτικὸν ναὸ τοῦ Τολέντο
καὶ ἐκτελεστὴ τῆς διαθήκης τῆς ἀρχόντισσας Ντόνιας Μαρίας
Ντὲ Σίλβα, δ Γκρέκο ἐγκατέλειψε τὴ Ρώμη τὸ 1577 καὶ πῆγε
στὸ Τολέντο συστημένος, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴν εἰκονογράφηση
τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Σάντο Ντομίγκο. Τὸ ἕδιο ἔτος ὑπό-
γραψε συμφωνητικὸν ἐργασίας μὲ τὸν πρεσβύτερο Νιδὸν Νιέγκο
Ντὲ Καστίλια. Τὸ Τολέντο ἦταν ἔδρα τοῦ πριμάτου τῆς Ἰσπα-
νίας, τῆς ὑπέροχατης ἔξουσίας στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη.

Η ἐργασία του στὴν εἰκονογράφηση τοῦ Σάντο Ντομίγκο
τοῦ Τολέντο κράτησε πάνω ἀπὸ δυὸ χρόνια. Ἀλλὰ δταν τέλει-
ωσε δὲν ἔφυγε ἀπὸ τὴν πόλη αὐτῆς. Τὸ Τολέντο κατάκτησε τὸν
Γκρέκο καὶ τὸν κράτησε γιὰ πάντα κοντά του. Ποτὲ πιὰ δὲν

¹⁾ «Con honestà e decenza... et di buona depictione». Τὰ λό-
για αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαίωσε ὁ ἕδιος δ Greco στὸν Pacheco τὸ 1611. «Ο-
μως δ Greco ἐθαύμαζε τὸν Michelangelo σὰν γλύπη καὶ ἀρχιτέκτονα,
καὶ μερικὰ σχέδιά του στὸν San Domingo el Antiguo τοῦ Toledo
ὑπενθυμίζουν «la tensione e libertà di interpretazione di elementi
canonici, di architetture michelangiolesche», (Bλ. Anna Pallucchini,
el Greco, editori Fratelli Fabri, Milano 1964).

ἀπομακρύνθηκε ἀπ' ἔκει. Τριάντα ἑφτὰ χρόνια ἔζησε στὸν Ἰστορικὸ βράχο τῆς αὐτοκρατορικῆς πόλης τοῦ Τολέντο καὶ στὸ τέλος τὸ χῶμα του σκέπασε καὶ ἀφομοίωσε τὸ φθαρτὸ σκήνωμα τῆς μεγάλης ψυχῆς του καλλιτέχνη.

Ὑπῆρχε παραδοσὴ στὴν Ἰσπανία πώς δὲ Γκρέκο δχι μόνο ζωγράφισε τὴν ἐκκλησία τοῦ Σάντο Ντομίγκο μὰ ἔκαμε καὶ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ τῆς σχέδια καὶ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ ἀγάλματα τῶν εἰκονοστασίων της. Αὐτὸς ἔδωσε ἀφομὴ σὲ μερικοὺς ἀσχολούμενους μὲ τὸν Γκρέκο νὰ ποῦν ὅτι δὲ Γκρέκο δὲν ἦταν μόνο ζωγράφος ἀλλὰ καὶ ἀρχιτέκτων καὶ γλύπτης, δπως δὲ Λεονάρδος Ντί Βίντσι καὶ κάμποσοι ἄλλοι στὴν Ἰταλία. Ἡ ἰστορικὴ ἐρευνα δημως διαπίστωσε, ὅτι ἀρχιτέκτονας τῆς μητρόπολης τοῦ Τολέντο ἦταν δὲ Χουνάν Ντέ Έρρέρα καὶ ἡ γλυπτικὴ καὶ ἡ ἀγαλματοποιία τῆς ἐκκλησίας ἦταν ἔργο κοινὸ τοῦ Γκρέκο καὶ τοῦ Ἰσπανοῦ γλύπτη Χουνάν Μπατίστα Μονέγκρο. Ὁ Πρεβελάκης πιστεύει πώς δὲ Γκρέκο ἔκανε τὸ μοντέλο γιὰ τὰ εἰκονοστάσια μὰ δὲν ἐργάστηκε στὸ σκάλισμα, ποὺ ὑπῆρξε ἔργο τοῦ Μονέγκρο.

Παρ' ὅλα αὐτὰ στὴν ἀπογραφὴ τῶν πραγμάτων ποὺ ἀφισε δὲ Θεοτοκόπουλος πεθαίνοντας ἀναφέρονται 50 γλυπτὰ προπλάσματα, τὰ 20 ἀπὸ γύψῳ καὶ τὰ 30 ἀπὸ πηλὸ καὶ ἀπὸ κερὶ καὶ 30 ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια. Τὰ προπλάσματα αὐτὰ τὰ εἶδε καὶ δ Pacheco ὅταν ἐπισκέφτηκε τὸ Θεοτοκόπουλο στὸ ἐργαστήριό του τὸ 1611. Τὰ γλυπτικὰ ἔκεινα προπλάσματα ἵσως τὰ χρησιμοποιοῦντε, δπως λένε, γιὰ τὴ μελέτη τῆς σύνθεσης καὶ τοῦ φωτισμοῦ τῶν πινάκων του. Ἐπίσης στὸν κατάλογο τῶν βιβλίων τῆς βιβλιοθήκης του ἀναφέρεται, ὅτι είχε 19 βιβλία ἀρχιτεκτονικῆς. Ὄλα αὐτὰ σημαίνουν, δτι δὲ Θεοτοκόπουλος, καὶ ἄν ἀκόμη δὲν ἐργάστηκε τὰ γλυπτὰ ἔργα τῆς μονῆς τῶν Αὔγουστίνων στὴ Μαδρίτη καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν, δπως ὑποστηρίζουν μερικοί, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὶς δυὸ ἄλλες καλὲς τέχνες, τὴ Γλυπτικὴ καὶ τὴν Ἀρχιτεκτονική.

Τί δόγμα ἐπίστευε δὲ Κρητικὸς Δομήνικος Θεοτοκόπουλος;
Ἡταν δοθόδοξος ἢ καθολικός;

‘Υποστηρίζεται ἀπὸ μερικοὺς μεταξὺ τῶν δποίων καὶ ὁ catedratico di Filología Griega de l' Universidad de Barcelona Sebastian Cirac Estopan, ποὺ πῆρε μέρος στὸ Α' Κρητολογικὸ Συνέδριο, ὅτι ὁ Δομήνικος ἦταν ἀνέκαθεν καθολικός. Τὴν ἄποψη αὐτὴ τὴν στηρίζουν στὸ ἴδιο τὸ καθολικό του δνομα Δομήνικος, στὶς φιλικὲς σχέσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸ Τάγμα τῶν Δομήνικαν καὶ κινδύνως στὴν περικοπὴ τῆς ἔξουσιος δότησης ποὺ ἔδωσε στὸ γυιό του νὰ συντάξει τὴ διαθήκη του, ποὺ τὴν ὑπογράφει ὁ ἴδιος 7 μέρες πρὸ τὸ θάνατό του, ποὺ λέει: «πιστεύω καὶ ὅμοιογῷ ὅλα δσα πιστεύει καὶ ὅμοιογεῖ ἡ ἀγία μητέρα ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ στὸ μυστήριο τῆς ξομαι πῶς ζῶ καὶ πῶς πεθαίνω σὰν καλός, πιστὸς καὶ καθολικὸς χριστιανός». Αὐτό, φυσικά, θὰ εἶχε ἀξία ἀν τὸ ἔγραφε ὁ ἴδιος. Ἀλλὰ τὸ ἔγγραφο αὐτὸ εἶναι συνταγμένο ἀπὸ τὸν Ἰσπανὸ συμβολαιογράφο, σύμφωνα μὲ τὸν καθιερωμένο τύπο, ποὺ του. Συνεπῶς, ὅπως σωστὰ παρατηρεῖ κι ὁ Πρεβελάκης, ἡ περικοπὴ αὐτὴ τοῦ ἔγγραφου δὲν ἐκφράζει τὴ σκέψη τοῦ ἀρρώστου, κατάκοιτου καὶ ἀνίκανου νὰ συντάξει ὁ ἴδιος τὴ διαθήκη του ἐτοιμοθάνατου Δομήνικου.

Γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἔξησε τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς του μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καθολικισμοῦ, στὴ Ρώμη καὶ στὸ Τολέντο, ἔδρα τοῦ πριμάτου τῆς Ἰσπανίας καὶ εἶχε σχέσεις παντοτινὲς καὶ δοσοληψίες μὲ τοὺς λατίνους κληρικούς, ποὺ ἦταν οἱ κυριότεροι πελάτες του. Γεγονὸς εἶναι, ὅτι θὰ ἐκκλησιάζονταν, στὶς ἐκκλησίες τῶν καθολικῶν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε ἐκκλησία δροποδόξων στὸ Τολέντο καὶ δέχτηκε νὰ λάβει τὴν ἀγία μετάληψη ἀπὸ καθολικοὺς κατὰ τὸ καθολικὸ δόγμα. Γεγονὸς εἶναι, ὅτι ὁ μοναδικὸς γυιός του βαφτίδεν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνει ἀλλοιώς. Ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱερὴ Ἐξέταση Ἠταν τρομερὸς διώκτης τῶν αἰρετικῶν — καὶ σὰν τέτοιους θεωροῦσαν καὶ τοὺς ὁρθόδοξους — καὶ ἀν ἐκδήλωνε τὴν ἀντίθεσή του στὸ καθολικὸ δόγμα ὑπῆρχε κίνδυνος δχι μόνο νὰ χάσει τὶς δουλειές του, ποὺ εἶχαν σχέση 100%

μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ νὰ διωχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὴν Ἐξέταση.

Τὸ βαφτιστικὸ του ὄνομα Δομήνικος, Ντομένεγο - Μένεγο, κατὰ τὴ βενετσάνικη συνήθεια, δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἔνδειξη τοῦ καθολικισμοῦ του, γιατὶ στὴν ἐποχὴ του ἡταν κοινὸν βαφτιστικὸ ὄνομα στὴν Κρήτη καὶ στὰ συμβολαιογραφικὰ ἀρχεῖα τοῦ Μαρᾶ βρίσκονται πολλοὶ Κρητικοὶ μὲ τὸ ἵδιο βαφτιστικὸ ὄνομα Μένεγος. Καὶ ἀπόδειξη τὸ οἰκογενειακὸ ἐπίθετο στὴν Κρήτη Μενεγάκης, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὸ βαφτιστικὸ Μένεγος - Μενεγής, δπως ἀκριβῶς καὶ τὸ Θεοτοκόπουλος ἔχει τὴν προέλευσή του ἀπὸ τὸ βαφτιστικὸ ὄνομα Θεοτόκης, ποὺ συνηθίζοταν ἐπίσης τότε στὴν Κρήτη. Κι δπως δ γυιδς τοῦ Μανόλη λεγόταν Μανολόπουλος, τοῦ Γρηγόρη Γρηγορόπουλος κλπ. ἔτσι κι δ γυιδς τοῦ Θεοτόκη ἔγινε Θεοτοκόπουλος.

Πρέπει νὰ ληφθεῖ ἐπίσης ἡπ' ὅψει, δτι τὰ παιδικά του χρόνια στὴν Κρήτη τὰ ἔζησε μέσα σὲ μιὰ κοινωνία, ποὺ οἱ δογματικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν δροθοδόξων Κρητικῶν καὶ τῶν καθολικῶν κατακτητῶν εἶχαν χάσει τὴν δξύτητα ποὺ εἶχαν παλαιότεραι, σὲ σημείο νὰ συνεορτάζουν καὶ τὰ δυὸ δόγματα μαζί, νὰ κάνουν μαζὶ τὶς θρησκευτικὲς πομπὲς καὶ λιτανεῖες καὶ νὰ συλλειτοργοῦν στὶς ἐπίσημες ἑορτές. Δὲν εἶναι σπάνια τὰ παραδείγματα, κυρίως στὰ χωριὰ τῆς Κρήτης, δπου δὲν ὑπῆρχαν ἐκκλησίες καθολικῶν, ὕστερα ἀπὸ τὴ λειτουργία κατὰ τὸ δροθόδοξο δόγμα νὰ ψάλλουν καὶ οἱ καθολικοὶ ἱερεῖς τὴν καθολικὴ messa στὴν ἴδια ἄγια τράπεζα, ἢ νὰ ἐκκλησιάζονται οἱ καθολικοὶ φεουδάρχες στὶς δροθόδοξες ἐκκλησίες, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχαν οὔτε δικοὶ τους παπάδες γιὰ νὰ ψάλλουν τὴ messa. Ὁ Ἄνδρεας Κορνάρος, φανατικὸς καθολικός, στὴ διαθήκη του ἀφίνει αληροδοτήματα σὲ ἐκκλησίες δροθοδόξων καὶ σὲ δροθόδοξους αληρικούς.

Ἐνα τέτοιο θρησκευτικὸ κλῖμα στὴν Κρήτη τὰ χρόνια ποὺ ἔζησε ἐδῶ δ Θεοτοκόπουλος ἀσφαλῶς θὰ ἐπέδρασε στὴν παιδικὴ ψυχὴ τοῦ νεαροῦ Μένεγου, καὶ δὲν ἡταν φανατισμένος στὸ δροθόδοξο δόγμα, ποὺ ἀσφαλέστατα ἀνῆκε ἡ οἰκογένειά του καὶ αὐτὸς συνεπῶς. Η θρησκευτικὴ αὐτὴ ἀγωγὴ τοῦ Θεοτοκόπουλου στὰ παιδικά του χρόνια θὰ ἐπέδρασε στὴ μετέπειτα ζωὴ

του στὶς χῶρες τοῦ Καθολικισμοῦ, ὅστε νὰ ἔκτελεῖ τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα στὴ νέα του πατρίδα κατὰ τὸ καθολικό δόγμα, ἀφοῦ, ἄλλωστε, δὲν τοῦ ἦταν δυνατὸν νὰ κάμει ἄλλοις. Τὸ διατήρησε τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ πνεύματός του τὸ πιστοποιεῖ ἡ διαμάχη ποὺ εἶχε μὲ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία, ὅχι μονάχα γιὰ οἰκονομικὲς μὰ καὶ γιὰ θεολογικὲς διαφορές. Η ἐπιμονὴ του ἄλλωστε νὰ ὑπογράψει τὰ ἔργα του, ποὺ προορίζονταν γιὰ ἐκκλησίες καθολικῶν μὲ γράμματα ἑλληνικά, νὰ τονίζει κάθε λίγο τὴν καταγωγὴ του, ἀναγράφοντας μὲ κρητικὴ περιφάνεια τὴ λέξη ΚΡΗΣ, δείχνουν ἀναμφισβήτητα τὴν προσήλωσή του στὸν ἑθνισμό του, στὴν ἑλληνικότητά του, στὴν Κρητικὴ καταγωγή του.

Σχετικὰ μὲ τὸ Θεοτοκόπουλο καὶ τὸ ἔργο του εἶχαν ἀσχοληθεῖ ἀπὸ πολὺ παλιὰ ἔνοι ιστορικοὶ καὶ τεχνοκριτικοί. Ἡξεραν πῶς ἦταν Ἑλληνας, ἀφοῦ τὸ ἔγραφε φασδιὰ - πλατιὰ ὁ ἵδιος στὰ ἔργα του. Μὰ δὲν ἥξεραν ποὺ γεννήθηκε οὕτε πῶς βρέθηκε στὴν Ἰσπανία. Ἔνας Ἰταλὸς συγγραφέας, ὁ Bottari, ἀναφέψει στὸ βιβλίο του Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, 1768 δι: «ὁ Δομήνικος ὀνομαζόταν Greco ἔνεκα τῆς καταγωγῆς του παῖς τοῦ οἰκοπέδου της Κρήτης». Δομήνικος ὁ Κρήτης, γράφοντας στὸν «Ἐλληνομνήμονά» του τὸ 1843 γιὰ τὸν Θεοτοκόπουλο δὲν ἥξερε τὸ σωστὸ δημάτιο του καὶ τὸν ἔγραφε Κυριάκο ἦ Δομήνικο Θεοσκόπης ἀγνοοῦσε τὴν πατρίδα του. Ἔνας ἄλλος Ἰταλὸς συγγραφέας, ὁ Ticozzi, στὸ Dizionario degli Architetti, Scoltori e Pittori τὸ 1831 ἀναφέρει δυὸ δύναματα τὸ Θεοσκόπης καὶ τὸ Θεοτοκόπης, νομίζοντας πῶς πρόκειται γιὰ δυὸ διαφορετικοὺς ζωγράφους.

Γιὰ τὶς παραποίησεις καὶ παρανοήσεις αὐτὲς τοῦ δύναματός του, ποὺ μερικοὶ ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ τὸν μεταβαφτίσουν

ἀπὸ τὸ πραγματικό του ὄνομα Δομήνικος σὲ Κυριάκο, δὲν ἔ-
φταιγε, φυσικά, δ Θεοτοκόπουλος, ποὺ μὲ ὑπερηφάνεια ὑπόγρα-
φε ἐλληνικὰ καὶ καθαρὰ τὰ ἔργα του: Δομήνικος Θεοτο-
κόπουλος ἐποίη.

Σιὴν Ἑλλάδα ἔκαμε γνωστὸ τὸ σωστὸ ὄνομά του καὶ τὴν
πραγματικὴ πατρίδα του δ Λημήτριος Βικέλας τὸ 1894. Ὁ με-
γάλος ἐκεῖνος Ἑλληνᾶς καὶ εὐργέτης τοῦ Ἡρακλείου, πολυτα-
ξιδεμένος καὶ πολυμαθῆς, ἐπισκέφτηκε τὴν Μαδύτη καὶ τὸ Ἐ-
σκοριάλ, διόν εἶδε τὸν πίνακα τοῦ Ἀγίου Μαυρικίου καὶ ἐπρό-
σεξε, διὰ τοῦτο ἀπὸ τὴν ὑπογραφή του στὸν πίνακα δ Θεοτοκό-
πουλος εἶχε προσθέσει τὴν λέξη ΚΡΗΣ. Συγχινημένος ἀπὸ τὴν
ἀνακάλυψη δ Βικέλας γράφει: «Ἡ ἀνάγνωσις τῆς λέξεως οὐδὲ
τὸν ἐλάχιστον δισταγμὸν ἐπιδέχεται καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον
πῶς διέφυγε τὴν προσοχὴν τῶν πρὸς ἐμοῦ ἰδόντων τὴν εἰκόνα.
Νομίζω τουλάχιστον ἰδικήν μου τὴν ἀνακάλυψιν, διὰ νὴ Κρήτη
δύναται νὰ προσθέσει καὶ τοῦ ζωγράφου τούτου τὸ ὄνομα εἰς
τὸν μακρὺν κατάλογον τῶν ἐπιδόξων τέκνων της». Ὁ Βικέλας
δὲν ἤξερε, διὰ πρὸς ἀπ' αὐτόν, τὸ 1888, τὴν λέξη ΚΡΗΣ εἶχε ἐ-
πισημάνει δ Κάρλ Γιούστι.

Ἄπὸ τότε ἀρχίζει σ' ὅλη τὴν Εὐρώπη μὰ συστηματικὴ ἔ-
ρευνα γύρω ἀπὸ τὸ θέμα Θεοτοκόπουλος, στὴν δποία, γιὰ δ, τι
ἀφορᾶ τὴν καταγωγὴ καὶ τὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ Θεοτοκόπου-
λου, ἔβιαλε τέρμα νὴ ἀνακοίνωση τοῦ Μέρτζιου στὸ Α' Κρητολο-
γικὸ Συνέδριο, ἀφοῦ ἀποδείχτηκε μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα - ντο-
κουμέντα, διὰ δ Θεοτοκόπουλος μέχρι τὰ 25 του χρόνια τουλά-
χιστο ἔζησε, ἐσπούδασε, ἐμορφώθηκε τεχνικὰ καὶ ἔγινε μα-
στρος στὸ Χάντακα. Ὡπωδήποτε, λοιπόν, δ Χάντακας ἔχει τὸ
δικαίωμα νὰ σεμνύνεται γιὰ τὸ διὰ αὐτὸς ἐμεγάλωσε, ἀν δὲν
τὸν ἐγέννησε κιόλας, τὸν Θεοτοκόπουλο, τὰ σχολεῖα του τὸν
ἐμόρφωσαν, οἱ τεχνίτες του τοῦ ἔδωσαν τὰ πινέλα καὶ δχι τὸ
Τολέντο, δπως λέει δ Παραβιθίνιο στὰ σονέτα του — Creta le
diò la vida y los pinceles Toledo — δ Χάντακας τὸν θέρμανε
στοὺς κόλπους του καὶ τοῦ διάπλασε τὸν περήφανο Κρητικὸ^{χαρακτήρα} του.

Στὸ Τολέντο δ Θεοτοκόπουλος γνωρίστηκε μὲ τὴν τολεντά-

να ντόνια Χερώνυμα Ντὲ Λάς Κουέβας, ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας χρόνια ποὺ ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ. Πουσθενὰ δὲν ἀναφέρεται σὰν νόμιμη σύζυγός του, μὰ στὴν διαθήκη του τὴν ἀναφέρει «σὰν πρόσωπο ἐμπιστοσύνης καὶ καλῆς συνείδησης». Συμπεραίνεται πώς συνέζησε μὲ τὴν γυναίκα αὐτὴ σ' ὅλη τὸν τὴν ζωὴ μὰ δὲν νομιμοποίησε ποτὲ τὴν συμβίωση ἐκείνη, ποὺ καρπός της ὑπῆρχε διοικητής του Γιώργης - Μανουήλ, ποὺ γεννήθηκε στὸ Τολέντο τὸ 1578. Ἰδιοτροπίες, ἵσως, τῶν μεγάλων καλλιτεχνῶν. Αὐτὸ δῆμος δὲν τὸν ἐμπόδιζε νὰ ἀγαπᾶ μὲ ἔξαιρετικὴ τρυφερότητα τὸ μοναχογυιό του καὶ νὰ μιλᾷ στὴ διαθήκη του μὲ ἀναγνώριση, ἐκτίμηση κι ἀγάπη γιὰ τὴν συντρόφισσα τῆς ζωῆς του καὶ τὴν μητέρα τοῦ γυιοῦ του.

Ο Θεοτοκόπουλος δέν ἔχασε τὸν γονεῖς του. Στὸ γυιό του ἔδωσε τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του Γιώργη, κατὰ τὴν Κορητικὴν συνήθεια. Τιμώντας καὶ τὸν ἀδελφό του Μανουήλ, ποὺ ἦταν καὶ τὸ ὄνομα Μανουήλ. Αὐτὸ δείχνει τὴν ἀγάπη του καὶ τὸ σεβασμό του πρὸς τὸ μεγαλύτερο ἀδελφό του καὶ τὴν ἐκδήλωπρῶτα του βήματα.

Ο Γιώργης - Μανουήλ Θεοτοκόπουλος κληρονόμησε μέρος ἀπὸ τὴ σοφία καὶ τὴν ἴδιοφυΐα τοῦ πατέρα του. Ὑπῆρξε ἀρχιτέκτονας, ζωγράφος καὶ γλύπτης, ἀλλὰ κυρίως ἦταν ἀρχιτέκτονας κι αὐτὸ ἦταν τὸ κύριο ἐπάγγελμά του. Συνεργαζόταν μὲ τὸν πατέρα του καὶ ἔμενε μαζὶ του στὸ ἔδιο σπίτι. Τὸ 1605 ἐσχεδίασε καὶ οἰκοδόμησε τὴν Κάζα ντὲ Λάς Κομέντιας. Τὸ 1621 ἦταν ἀρχιμηχανικὸς τῆς Δημαρχίας καὶ τὸ 1629 ἀναφέρεται ἀρχιμηχανικὸς τῶν βασιλικῶν φρουρίων καὶ τῆς ἀγίας ἐκκλησίας τοῦ Τολέντο.

Ο γιος τοῦ Γκρέκο παντρεύτηκε τὴν Ἀλφόνσα Ντὲ Λάς Μοράλες καὶ ἀπόκτησε τὸ 1604 ἕνα γιο ποὺ τὸν δόνόμασε Γαβριήλ. Η Ἀλφόνσα πέθανε τὸ 1617, ἀφίνοντας καθολικὸ κληρονόμο της τὸ γυιό της Γαβριήλ Τεοτοκόπολι, δ ὁποῖος ἀργότερος καλογέρεψε, ἀφισε τὸ ἔνδοξο δόνομα Θεοτοκόπουλος καὶ πήρε τὸ ἐπώνυμο τῆς μητέρας του Ντὲ Λάς Μοράλες.

‘Ο Γιώργης ξαναπαντρεύτηκε τὴ Γρηγορία Ντὲ Γκούθμαν καὶ ἀπόκτησε τρία παιδιά: Τὴν Κλαυδία, τὴ Μαρία καὶ τὸ Γιώργη. ‘Ο Γιώργης, ποὺ μπροῦσε νὰ διαιωνίσει τὸ δοξασμένο ἐπίθετο τοῦ πάππου του φαίνεται πῶς πῆρε κι αὐτὸς τὸ ἐπίθετο τῆς μητέρας του, κατὰ τὴ συνήθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε στὴν Ἰσπανία, κι ἔτσι ἐσβῆσε πολὺ γρήγορα τὸ δνομα Θεοτοκόπουλος στὸ Τολέντο. ‘Ο Γιώργης - Μανουήλ πέθανε κι αὐτὸς στὸ Τολέντο τὸ 1631.

‘Ο Θεοτοκόπουλος δὲν ξέχασε ποτὲ τὴν καταγωγή του, δὲν ἔπιψε ποτὲ νὰ είναι Κρητικός. Τὸ φωνάζει ἡ τέχνη του καὶ τὸ γράφει κι ὁ ἴδιος κάτω ἀπὸ τὰ ἔργα του: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ΚΡΗΣ ἐποίη. ‘Οταν ἔψυγε ἄνδρας πιὰ ἀπὸ τὴν Κρήτη διαρκεῖταις του εἶχε διαπλασθεῖ στὸ κρητικὸ περιβάλλον καὶ δὲν ἥταν εὐειδοῦς νὰ τὸν ἀλλάξουν οἱ ἄλλες χῶρες ὅπου ἔζησε καὶ τὰ ἄλλα ἥθη καὶ ἔθιμα, ποὺ καθόριζαν τὴν κοινωνική του ζωή. «Ζοῦσε φτωχότατος καὶ ἀκατάδεχτος ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ πνεύματός του» γράφει κάποιος. ‘Αλλος τὸν παρουσιάζει «πεπαιδευμένον καὶ μὲ ὑψηλὴ ἔννοια τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας». ‘Ηταν ἀριστοκράτης καὶ ἀριστοκρατικὰ συμπεριφερόταν στὴν κοινωνία ποὺ ζοῦσε. Καὶ ἦταν πραγματικὰ πεπαιδευμένος, ὅπως δείχνει κι ἡ πλούσια βιβλιοθήκη του ἀπὸ τὴν δοπίαν δὲν ἔλειπαν δὲν Ὁμηρος, δὲν Ἀριστοτέλης, δὲν Δημοσθένης, δὲν Ξενοφῶν, δὲν Ἰσοκράτης, δὲν Πλούταρχος, δὲν Λουκιανός, δὲν Εὐφρίδης καὶ ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἑλληνες συγγραφεῖς, δὲν Ἡδικὴ φιλοσοφία καὶ ἄλλα φιλοσοφικὰ συγγράμματα. Φυσικὰ ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη του δὲν ἔλειπε καὶ ἡ Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀρκετὰ ἄλλα θρησκευτικὰ συγγράμματα, βιβλία στὴν Ιταλικὴ καὶ στὴν καταλánικη γλῶσσα, ποὺ τὶς ἤξερε σὰν τὴν μητρική του. Είμαι β·βαίος δτι τὸν πλούτο τῆς β·βλιοθήκης του καὶ τὰ εἰδη τῶν βιβλίων του θὰ τὰ ζήλευαν πολλοί ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς καλλιτέχνες.

‘Ο Θεοτοκόπουλος ἔζησε 44 χρόνια, μισὸ σχεδὸν αἰώνα, ἀπὸ τὸ 1570 ὧς τὸ 1614 στὸ Τολέντο, ὅπου ἔκαμε τοὺς περισσότερους καὶ σπουδαιότερους πίνακές του, ποὺ τὸν ἔκαμαν γνωστὸ καὶ διάσημο ὅχι μόνο στὴ δεύτερη πατρίδα του

τὴν Ἰσπανία, μὰ σ' δλο τὸν τότε κόσμο τῶν καλλιτεχνῶν
 Καὶ στὶς 7 τ. Ἀπρίλη τοῦ 1614, σὲ ἡλικία 73 χρόνων, ὁ Δο-
 μήνικος Γκρέκο, δπως ἀναγράφεται στὸ βιβλίο τῶν ἐνταφιασ-
 μῶν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἀγ. Θωμᾶ τοῦ Τολέντο, ἔξοφλησε τὸ κοι-
 νὸν χρέος, πρὸς μεγάλη λύπη τῶν πολλῶν φίλων καὶ θαυμα-
 στῶν του. Τὸ σκήνωμα τῆς μεγάλης ψυχῆς τοῦ Δομήνικο Γκρέ-
 κο ἐνταφιάστηκε μέσα σὲ μὰ κρύπτη τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀγ.
 Δομήνικου, τῆς γνωστῆς Σάν Ντομίγκο ἐλ Ἀντίγονο, ποὺ εἶχε
 εἰκονογραφήσει ὁ Γκρέκο, δταν πρώτη φορὰ ἥλθε στὸ Τολέντο.
 Ἡ κοινότητα τοῦ Σάν Ντομίγκο ἐλ Ἀντίγονο τοῦ εἶχε πάρα-
 χωρήσει, δταν ζοῦσε ἀκόμη, μὲ ἐπίσημη πράξη τὸ 1612, ἵνα
 «βωμὸ - κρύπτη μέσα στὴν ἐκκλησία, γὰ νὰ ταφεῖ ἐκεῖ αὐτὸς
 καὶ ἡ οἰκογένειά του». Ὁμως ἀργότερα, τὸ 1618, δημιουργήθη-
 κε μεταξὺ τῆς κοινότητας τοῦ Σάν Ντομίγκο καὶ τοῦ Γιώργη
 Θεοτοκόπουλου κάποια διαφωνία καὶ ἀναγκάστηκε νὰ ἀνακο-
 μίσει τὰ λείψανα τοῦ πατέρα του καὶ νὰ τὰ ἀποθέσει σὲ κρύ-
 πτη τοῦ ναοῦ τοῦ μοναστηρίου τοῦ Σάν Τορκούντο: Σήμερα ἡ
 ἐκκλησία αὐτὴ εἶναι γκρεμισμένη καὶ δὲν μένει τίποτε δρυιο.
 Ἔνας Ἰσπανὸς ποιητὴς τοῦ ἀφιέρωσε τὸ παρακάτω σονέτο:

Σὲ μορφὴ κομψή, ὥ διαβάτη,
 ὁ σκληρὸς τοῦτος θόλος ἀπὸ λαμπεὸ πορφυρίτη
 στερεῖ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ πὺ ἀβρὸ πινέλο
 πού ἀδωσε πνεῦμα στὸ ξύλο, ζωὴ στὸ πανί.

Τὸ ὄνομά του, ἀξιο γιὰ πνοὴ ἀκόμη πὺ μεγάλη
 ἀπὸ κείνη ποὺ χωρεῖ στὶς σάλπιγγες τῆς φήμης
 τὸ πεδίο καταυγάζει τοῦ αὐστηροῦ τούτου μαρμάρου:
 Προσκύνα το καὶ τράβα τὸ δρόμο σου.

Ἐδῶ κοίτεται ὁ Γκρέκο. Ἀπ' αὐτὸν κληρονόμησε ἡ Φύση
 τὴν Τέχνη, κι ἡ Τέχνη τὴ Σπουδή, ἡ Ἱρις τὰ χρώματα,
 ὁ Φοῖβος φῶτα, ἀν μὴ ἵσκιους δ Μορφέας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς διμίλιας τοῦ κ. Σπανάκη προεβλήθησαν ἔγγρωμοι διαφανεῖς φωτογραφίαι ἔχογεν τοῦ Γκρέκο ποὺ τὴν παρουσίαση τους ἀνέλαβε δὲ ζωγράφος κ. Θωμᾶς Φανουράκης, κάνοντας τὴν παρακάτω σύντομη εἰσήγησην:

Γιὰ νὰ καταλάβοιμε καλὰ τὴν διαμόρφωση τῆς καλλιτεχνικῆς προσωπικότητας τοῦ Γκρέκο δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε πώς, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐγκατέλειπε τὴν Κρήτη γιὰ νὰ πάει στὴν Ἰταλία, τὸ οὐμανιστικὸ πνεῦμα τῆς κλασσικῆς Ἀναγέννησης ὑποχωροῦσε στὴ Δύση ἔξαιτίας τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης. Τὸ ἀνθρωπιστικὸ αὐτὸ πνεῦμα, θρεμμένο ἀπὸ τὴν λατρεία τῆς κλασικῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας ἔκανε κέντρο τοῦ κόσμου τὸν ἀνθρωπο, ποὺ τὸ σῶμα του οἱ εἰκαστικὲς τέχνες τὸ ἀπέδιδαν μὲν δῆλη τον τὴν ὑλικὴ βαρύτητα. Τὰ φλογερὰ κηρύγματα τοῦ Λουθήρου φέρουν τὴν πνοὴ τῆς ἀντιμεταρρύθμισης, ποὺ ἐπιβάλλει μιάν ἀσκητικότερη ἐνατένιση τῆς ζωῆς, ἔνα κλίμα ἀσκησῆς καὶ μαρτυρίου γιὰ τὴν ἔξανθλωση τοῦ σώματος καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Μέσα σ' αὐτὸ τὸ κλίμα γεννιέται τὸ καλλιτεχνικὸ κίνημα τοῦ Μανιερισμοῦ ποὺ κάνει λεπτότερο καὶ μακρύτερο τ' ἀνθρώπινο σῶμα, ποὺ οἱ κινήσεις του πολλὲς φοοῦς ἀποδίδονται μὲ μιὰ χάρη ποὺ φτάνει ώς τὴν ἐκζήτηση. Ὁ Τίσιανδος καὶ δὲ Τιντορέτο, δάσκαλοι τοῦ Γκρέκο στὴν Ἰταλία, παύουν πιὰ νὰ ζωγραφίζουν μυθολογικὰ ἢ «βέβηλα» θέματα κι οἱ πίνακές τους ἀρέσκονται τώρα ν' ἀπεικονίζουν τὴ θυσία, τὴν αὐταπάρνηση, τὸν αὐτοβασανισμό. Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ποὺ —ὅπως μᾶς λέει δὲ φίλος του δὲ Κλέβιο— δισον ἔξω δὲ ηλιος ἔλαμπε ἐκείνος κλεινόταν μὲς στὸ μισόφωτο τοῦ ἔργαστηρού του, μὲ κατεβασμένες τὶς κουρτίνες τῶν παραθυρῶν, γιὰ νὰ μὴν ταράξει τὸ ἔξωτερικὸ φῶς τῆς μέρας τὸ ἐσωτερικὸ του φῶς, βρέθηκε ἔτσι στὸ κατάλληλο περιβάλλον ποὺ ἀνταποκρινόταν στὸν ἔμφυτο μυστικισμό του. Πιστεύοντας πώς: «ἡ τέχνη δὲν εἶναι τεχνική, δηλαδὴ συνταγὴ καὶ κανόνες ἀλλὰ ἔμπνευσης, ἄθλος, ἐνέργεια ἀπόλυτα προσωπικὴ» φράντισε νὰ μείνει δοσο ἡταν δυνατὸν πιστὸς στὰ ἐσωτερικά του δράματα. «Υπῆργε γι' αὐτὸν μιὰ ἐσωτερικὴ προοπτικὴ ποὺ ἀναιροῦσε τὴν ἔξωτερικὴ προοπτικὴ καὶ δὲ θέλησε ποτὲ ἡ τέχνη του ν' ἀποδώσει πιστὰ τὴν φύση.

Τὸ νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὴν τέχνη νά 'ναι μιὰ ἀπαράλλαχτη εἰκόνα τοῦ κόσμου ποὺ μᾶς περιβάλλει αὐτὸ δὲ μποροῦσε τὸ λιγώτερο νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς «βλακώδης πλεονεξία». Κι δὲ Γκρέκο δὲν μᾶς ἔδωσε ποτὲ μιὰ πιστὴ εἰκόνα τοῦ κόσμου ποὺ μᾶς περιβάλλει. Θέλησε μὲ πάθος νὰ πλουτίσει τὸν κόσμο αὐτὸ μὲ τὴν ἐνσάρωση τῶν μυστικῶν ἔξαισιων δραματισμῶν του, ἀφήνοντας ἔτσι ἔργα ποὺ είναι πλέοντα ἀπ' δῆλα μιὰ γνήσια ζωγραφική.

1960-1970 1970-1980
1980-1990 1990-2000